

MEDLEMSBLAD



Datsaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Ordförande har ordet - sid 2

Blänkare om julmiddagen - sid 2

Rundresa Kinda - Ydre - sid 3

Besök av vännerna från Vrigstad - sid 5

NR 3 - OKTOBER 2010 - ÅRGÅNG 17

Utgivare: Lennart Pettersson, tel 013-662 83, email lenp@algonet.se

Redaktör: Sven-Erik Järkelid, tel 013-701 21, email s.jarkelid@comhem.se

Adress: c/o Sven-Erik Järkelid, Ärenprisivägen 36, 585 64 LINGHEM

Hemsida: <http://www.datsaab.se>

Ordförande har ordet

Att vara ordförande innebär att man ska komma med några uppiggande rader till varje nummer av medlemsbladet. Risken för upprepningar är påtaglig. Beroende på dagshumöret så blir det antingen att; ”Ja så var det slut på den sköna sommaren igen.” eller; ”Äntligen har den vackra och friska hösten kommit!” Och hur man vänder på det så är det alltid några som tycker tvärtom. Självt lutar jag åt det senare alternativet.



Inte för att tisdagarna under sommaren fylldes av arbete med att gå igenom och grovinventera Data-museets förråd innan det flyttades till nya lokaler, som tillhör Länsmuseum. Vi var ett gäng som träffades och lyfte kartonger och förundrades över alla vändningar som databranschen tagit under sin korta levnad. Vi hittade saker som vi inte hade hört talas om. Bl.a. en grej, som påstås ha varit ansluten till en D21:a, och som inte ens undertecknad hade sett. Fast jag varit under plåtarna på varenda en och sovit på radskrivarpapper bakom de flesta av dem. Men det kan ju också bero på den gedigna teflonbehandling hjärnan fått under senare år!

Tore Mårdh, Bo Bengtsson, Lennart Karsberger, Göran Ekelund, Ingemar Sjöblad, Göran Löf, Weimar Sandell och S-E- Järkelid.

Förutom en trevlig vårutflykt så kan vi alltså se tillbaka på en aktiv sommar med arbete och ett välkommet besök från Vrigstad (berättas om på annan plats). Dessutom hör man då och då ifrån någon gammal kollega, och det är alltid roligt. Senast var det Hans Laestadius som erbjöd oss en bärbar ”lyxutrustad” Ericsson PC. En av dagens laptoppar som var så välmatad med dagens finesser skulle få vilken ”väskdängare” som helst att jubla. Men så väger den också några kilogram, vilket tärde på kritstrecksrändiga knän kan jag tro.

Framåtriktat så kan vi förvänta oss ett intressant besök på teatern i Lkpg, julmiddag och arbete med att återställa lånad utställningsutrustning och möblera om i vår lokal, samt ta hand om allt bildmaterial vi har sparat på oss. Och naturligtvis ”History of Nordic Computing – HINC3” i Stockholm 18-20 oktober.

Så tills vi ses vid något av de här tillfällena: Ha det bra!

Lennart

Julmiddagen 2010

Julmiddagen är planerad till torsdagen den 9 december.

Inbjudan kommer i nästa medlemsblad.

Rundresa Kinda–Ydre den 20 maj 2010

”Östergötland rätt och slätt” heter det i landskapets slogan men i södra Östergötland är det inte särskilt slätt. Men rätt blev det, mycket tack vare det mångsidiga och spännande programmet som signerats av det erfarna reseledarparet, Gunnel och Rolf Hultqvist. Dessutom spelade vädergudarna i dur i stället för skur, som dock kom lagom till hemfärden, med förvarning i höjd med ostkakan.

Hargodlarna, Årets ekologiska lantbrukare

De finns på familjegården Hargs Gård i Kisa, efter en liten rundtur genom Kisa och sedan ut på vägen mot Ulrika. Entreprenörerna Ann-Sofi och Ing-Marie sjuder av energi, kreativt företagande och smittande entusiasm för sin verksamhet och är, precis som sina produkter, högst naturliga och trevliga. Här bjuds (mot ersättning) på bärpaj, glass, bullar och kakor. Marmeladerna kokas i små satser och smaksätts för att kunna kombineras med glass, ost (t ex från Brostorps som man samarbetar med) eller scones, bröd, eller ...

Råvarorna kommer från egna odlingar som man byggt upp under ett drygt decennium men man samarbetar också i nätverk med andra producenter i närområdet och säljer produkterna bland annat på Bondens Marknad i Linköping.

Under sommaren har man en aktivitet som kallas "En gång i måna'n". Då är det underhållning. kl.18.00-22.00. Då kan man titta in, äta en bit mat och träffa vänner och njuta av bra underhållning.
www.hargodlarna.se

Tidersrums gamla träkyrka

Det första intrycket var den angenäma tjärdoften som böljade emot oss redan på parkeringsplatsen. Kyrkan är byggd av liggande timmer och dimensionerna är imponerande. Timret är sedan klätt med spån. Kyrkan är en av de märkligaste kyrkorna i landet sedan 1958 då man tog fram resterna av de gotiska målningarna. Spånen lades på 1970 och nu för tiden är spåntillverkningen ett hantverk som få människor behärskar. (Om någon vill ta upp produktionen så vet jag var det står en gammal spånmaskin inte långt från Valdemarsvik.) En gåta som kanske så småningom får sin lösning är hur man tillverkar röd (!) tjära.

Vår guide, Birgitta Libert, berättade att kyrkan kom till någon gång på 1400-talet och byggdes som stavkyrka men har under årens lopp byggts till och renoverats ett antal gånger. Den inre dörren är fantastisk med sitt mycket tjusiga smide.

Smedstorps dubbelgård

Detta kulturresevat förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland och där har man bevarat kulturlandskapet som det såg ut på 1700-talet. De gamla byggnaderna står kvar och har blivit vackert grånade och Datasaaabs vänner passade fint in i miljön. De två familjerna som levde här i var sin gård med separata ekonomibyggnader och benämningen dubbelgård föddes naturligt. Man hade dubbla visthusbodas, två logar, två ladugårdar, osv. Numera bor det bara en familj här och den andra har byggt nytt inte långt därifrån. Ena delen av den gamla dubbelgården är museum och den andra är privat bostad. Smedstorp är ett resevat och jordbruket är en privat angelägenhet. Se upp för de yra hönsen som går fritt på vägen.

<http://www.ostergotlandslansmuseum.se/smed.html>

Ydre värdshus

Båda varmrätterna på buffén smakade gott enligt uppgift. Med hänsyn till rötterna i Saab var det nog många som valde Wallenbergare som var tillagade helt enligt gällande standard.

Ydre värdshus ligger som alla vet i Ydres centralort, Österbymo, men trots all företagsamhet och kreativitet i produktutveckling och produktion minskar befolkningmängden.

<http://www.ydrewardshus.com/>

Asby med Andrew Peterson-utställningen

Mjölndrängen Anders Pettersson emigrerade som ”till äktenskap ledig” 32-åring till Iowa. Överfarten blev stormig och båten drabbades av mastbrott. Anders och en timmerman löste de överhängande problemen, allt enligt hans dagbok, som finns att beskåda på museet i Asby med sitt omfattande material.

Under åren i Iowa och Minnesota var han aktiv i kyrkan och arbetade som jordbrukare på en fruktodling. Med tiden blev han den mest kända fruktodlaren med 300 sorters frukt. Han byggde många hus och skrev under åren 1854-1898 dagbok varje dag och förde kassabok. Detta material glädde Wilhelm Moberg som så småningom kom att använda Andrew Peterson som förebild för Utvandranerna.

Glömde nämna att Anders bytte namn till Andrew under tiden i Iowa. Våra fyra guider hade massor att berätta om sina kartläggningar av Andrew på plats i USA. Museet är väl värt ett besök.

<http://www.andrewpeterson.se/>

Kvarnkulla trädgård

På vägen mellan Asby och Hestra ligger Kvarnkulla trädgård med en inspirerande visningsträdgård som paret Ann-Cathrine o Rune Nilsson utvecklat.

Stenpartiet med sina fantastiska växter, vattenfall och gräsmatta har vuxit fram successivt allt efter som man grävt fram berget bakom stallbyggnaderna och topologin dykt upp i dagen. Korna har fått maka på sig och får gå andra vägar till och från ladugården men de kanske inte klagar? I dessa trakter har man lärt sig starta och samarbeta i nätverk och Kvarnkulla trädgård ingår i Torpöslingan vilket också vårt nästa mål på resan gör.

<http://www.torposlingan.se/kvarnkullatradgard.html>

Brostorps ostkakor

Familjerna med det passande namnet Ydrestrand lever på och med Brostorps Gård. Man driver ett familjeföretag sedan flera generationer tillbaka, först som mjölkbönder och köttproducenter och numera tillverkar man både välsmakande ostkakor och ostar.

Ostkakorna började man med 1998 och ostarna har vuxit fram under senare år efter utbildning både i Östersund och på Orust. På den senare platsen tillverkar man sedan länge en urost som alla känner till. Nä, jag kunde bara inte låta bli – det är förstås bara ett slint på tangenterna!

<http://www.ostkaka.com>

Som sagt redan i inledningen – ett fantastiskt trevligt arrangemang vilket Lennart Pettersson tackade för i sitt avslutningstal till paret Hultqvist.

Nils Göran Gath

Besök av vännerna från Vrigstad.

Våra vänner från Gamla Bankgården i Vrigstad besökte Linköping och Datasabaas Vänner en skön junidag. Det var tisdagen den 22 juni som en delegation om 15 personer, guider och styrelseledamöter från Gamla Bankgården, klev av bussen utanför Länsmuseum i Linköping. Som vanligt blev det en trivsamt samvaro med Stig Marz och hans vänner.

Kontakterna med Vrigstad startade redan för ca 5 år sedan i samband med vår jakt på en fungerande D5/20-utrustning. Det var smålänningen Reino som hade fått korn på att det kunde finnas en vid Bankmuseum där, och en dag kom han till vår lokal med bilen fullpackad med prylar.

Det här förde med sig att vår höstutflykt 2007 kom att gå till Vrigstad. Redan från början uppstod stor vänskap och tanke på ett samarbete fördes fram att göra en utställning om pengarnas och penninghanterings historia och i mars 2009 invigdes utställningen.

Äntligen var det dags för Vrigstadgänget att göra oss äran av ett besök. Genom välvillig hjälp från Bo Bengtsson och hans stab kunde vi börja dagen med en samling i Datamuseet IT-ceum. Gästerna bjöds på kaffe och smörgås samt hemgjord kaka, som Lennart Karsberg och Lennart P. bidrog med. Efter fiket blev det en uppskattad visning av Datamuseet IT-ceum och en hel del frågor och diskussioner uppstod. Vi tackar museet för deras insats!

Efter lunch på Restaurang Konsert & Kongress fortsatte vi med ett besök i Gamla Linköping. Där gick vi en tur med en kunnig guide. Besöket i ÖeB-bankens museum vid torget var naturligtvis särskilt intressant för våra gäster och föranledde många frågor och kommentarer.



Guiden i Gamla Linköping berättar.



Bankmuseum i Gamla Linköping

Eftermiddagskaffet intogs på Dahlbergs Kafé och därefter begav vi oss till Flygvapenmuseum. Besöket toppades av att vår guide var en av dem som varit med och sökt efter de försvunna planen 1952. Det gav lite extra krydda åt berättelsen där vi stod bredvid vraket av DC-3:an.

Även en trevlig dag har sitt slut och det var med saknad vi såg våra vänner kliva in i bussen och styra kosan söderut.

Lennart och Reino